

Kerkmuziek steeds belangrijker in beleidsvisie PKN

Op vrijdag 19 juni jl. is de visienota 'Van U is de toekomst' door de bijna voltallige synode van de Protestantse Kerk in Nederland aangenomen. In deze nieuwe visienota, die het beleid van de PKN voor de komende jaren richting geeft, staan gebed, de lokale oecumene en een leven lang leren als gelovige centraal. In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond twee altaren. René de Reuver, scriba van de synode: 'Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de 'liturgie van het dagelijks leven'.'

Dat dagelijkse leven is aan het veranderen; driekwart van de Nederlanders vindt dat de tegenstellingen in het land toenemen, en velen ervaren dat de kerk en andere religieuze groeperingen 'verkrumelen'. Tegelijkertijd telt Nederland, vooral onder jongeren, veel zinzoekers. Volgens De Reuver wil de kerk de ogen niet sluiten voor deze ontwikkelingen.

Opvallend is dat, na vele jaren in landelijke beleidsstukken vrijwel te hebben gezweven over de rol van de kerkmuziek, in deze visienota hiervoor nu wel aandacht is. In het derde hoofdstuk 'Van U is het Koninkrijk' wordt ingezoomd op de 'eredienst van het dagelijks leven'. Het lied speelt hier een belangrijke rol. Een citaat uit een kadertekst bij dit hoofdstuk:

'Vanwege dit hoge doel is het niet om het even wat we bidden, zingen, en welke muziek er klinkt. De selectie van liederen en muziek, de uitvoering, het wikken en wegen van de woorden vereist zorg en toewijding. Er staat wat op het spel. (...) Daarnaast werken we aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. We putten daarbij uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste decennia een enorme verbreding heeft ondergaan. Ook het scala instrumenten is verbreed. Gelet op het grote belang van de liturgie is daarbij een voortdurende bezinning op dit gebied gewenst.

Vanuit ons bidden en zingen nemen we als kerk onze verantwoordelijkheid in de samenleving.'

Het is voor het eerst dat de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland zo duidelijk stelling neemt over het belang van de kwaliteit van kerkmuziek. De visienota is te downloaden via

[https://www.protestantsekerk.nl/download10244/Visienota%20-%20Van%20U%20is%20de%20toekomst%20\(LWK%2020-08\).pdf](https://www.protestantsekerk.nl/download10244/Visienota%20-%20Van%20U%20is%20de%20toekomst%20(LWK%2020-08).pdf)

Ter illustratie worden in de visienota twee coupletten uit Lied 387 (Nieuwe Liedboek) afgedrukt:

Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer over heeft.