

Nederlandstalige

Choral Evensong

Zondag 26 januari 2020, 17.00 uur
oecumenisch avondgebed
in de Week van Gebed voor de eenheid
in de Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten

met medewerking van

Cantorij van de Opstandingskerk o.l.v. Anja van Velzen
Jan van der Zwart - orgel



Gebedsweek voor de Eenheid 19 t/m 26 januari 2020

Voor de 14e keer organiseren de Raad van Kerken en MissieNederland de oecumenische gebedsweek voor de eenheid van de christenen, aansluitend bij het initiatief van de Wereldraad voor Kerken en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Een heel bijzondere gedachte, dat letterlijk wereldwijd in deze week gebeden wordt om die eenheid. Verdeeldheid is uit den boze (zie 1 Korintiërs 3), en als wij bidden om eenheid, dan nemen we daarmee ook verantwoordelijkheid.

Houtense kerken en geloofsgemeenschappen bieden dit jaar gedurende de hele gebedsweek mogelijkheden om samen te komen:

Zo. 19/1	19.30 uur – De Lichtboog, gebed & samenzang	NGK
Ma. 20/1	07.00 uur – kapel Opstandingskerk, ochtendgebed	PGH
Di. 21/1	08.45 uur – kapel Opstandingskerk, ochtendgebed	PGH
Di. 21/1	19.00 uur – De Lichtboog, gebedsavond	NGK
Wo. 22/1	08.45 uur – kapel Opstandingskerk, ochtendgebed	PGH
Do. 23/1	08.45 uur – kapel Opstandingskerk, ochtendgebed	PGH
Vr. 24/1	07.00 uur – kapel Opstandingskerk, ochtendgebed	PGH
Za. 25/1	19.30 uur – Wereldhuis, avondgebed	EGH
Zo. 26/1	17.00 uur – Opstandingskerk, choral evensong	RK & PGH

De activiteiten in **De Lichtboog** worden georganiseerd door de Ned. Geref. Kerk en duren ca. een uur.

De ochtendgebeden in de **Opstandingskerk** worden georganiseerd door de Prot. Gem. Houten en de choral evensong mede door de RK kerk. De ochtendgebeden duren ca. 20 minuten, de evensong een uur.

Het avondgebed in het **Wereldhuis** wordt georganiseerd door de Evangeliegemeente en duurt ca. 45 minuten.

Er zal tijdens deze week onder andere gebruik gemaakt worden van materiaal van de gezamenlijke kerken van Malta, waar men volgens Handelingen schipbreukeling Paulus 'buitengewoon vriendelijk' ontving. Een oproep om ook elkaar te ontvangen en een ieder die onderdak zoekt.

Bidden voor en dus werken aan eenheid kan en moet iedere dag. Het geeft extra kracht als je elkaar daarvoor deze week opzoekt en samen de kracht zoekt van de heilige Geest. In Woord en gebed, in stilte en samenzang, en in de aloude liturgie van het gezongen avondgebed uit de Engelse kerk.